

QUOTE VRAAGT NEDERLANDSE EXPATS NAAR DE HOTSPOTS EN MORES IN HUN NIEUWE THUISSTAD. DEZE MAAND ACCOUNTANT PETER VAN DOORN IN DE STAD VAN DE FADO

LISSABON



PETER VAN DOORN (49)
IS oprichter Van Doorn & Partner
WOONT sinds 2000 in Lissabon
WEL DOEN 'Blijf op je pad, ook al raak je gefrustreerd door ambtenaren. Ik zeg: als je slechts drie keer bij hetzelfde loket bent geweest, heb je het fantastisch gedaan'
NIET DOEN 'Portugal vergelijken met Nederland. Soms is het frustrerend dat je niet weet waar je aan toe bent, zie de ambtenarij, maar de balans is altijd positief, hoor!'

Wat doe je als je woonruimte in Amsterdam te klein is, het weer altijd mistroostig en je baan te repetitief? Juist, je neemt – zoals filosoof Pascal Mercier ooit schreef – de trein naar Lissabon. 'Het was liefde op het eerste gezicht: glooiende straten met veel mooi groen. In deze stad heb je het gevoel dat je dertig jaar teruggaat in de tijd; de huizen ademen historie', mijmert Peter van Doorn, tot de eeuwwisseling een hardwerkende controller bij Ernst & Young. Die werkervaring bleek allerminst een garantie voor een met tl-buizen verlichte desk in Lissabon. 'Ten eerste kwam al snel 9/11, wat betekende dat iedereen voorzichtiger was met buitenlands personeel. En als ik al de laatste sollicitatieronde haalde, werd het een wedstrijd tussen een Hollander en een Portugees. Hoewel het om internationale bedrijven ging, won ik nooit.'

De dankzij een talencursus stevig bijgespijkerde Van Doorn zag dat er maar één route naar succes was: voor zichzelf beginnen. 'Ik begon Nederlandse residenten te helpen met hun belastingaangifte, maar het doel was natuurlijk om een geregistreerd accountant te worden. Ik wilde ook jaarrekeningen aftekenen! Dat bleek geen gemakkelijke opgave; het geestelijk uithoudingsvermogen van Van Doorn zou een jaar of vijf danig op de proef worden gesteld. 'Eerst moest ik weer de schoolbanken in om het equivalent van mijn heao bedrijfseconomie te bemachtigen. Na tweeën-half jaar sloot ik dat proces af en maakte weer de gang naar de accountantsorganisatie. Daar trof ik – toevallig – dezelfde ambtenaar van een paar jaar eerder. Die zei doodleuk: "Sorry, de regels zijn weer veranderd. U moet nog zeshonderd uur stage lopen."'

HOTSPOTS

'Het belangrijkste uitgaansgebied is **DOCAS**, langs de rivier de Taag, waar veel terrasjes en restaurants zijn. Vooral bij de jachthaven is het genieten van het uitzicht op de grote hangbrug, de **PONTE 25 DE ABRIL**. In de binnenstad heb je vanaf een enorme rotpunt in de wijk **GRAÇA** uitzicht over de hele stad. In de winkelwijk **CHIADO** kun je bier krijgen voor een euro. Dat lijkt goedkoop, maar sinds de invoering van de euro zijn de prijzen verdubbeld.'

Uiteindelijk werd Van Doorn in 2007 ingeschreven als accountant. Sindsdien runt hij samen met zijn vrouw en twee Braziliaanse werknemers een firma die buitenlanders ondersteunt bij hun overvloedige papierwerk. 'Van de clientèle is 75 procent Nederlands. Alleen daarom al willen we de Nederlandse cultuur van afspraak is afspraak handhaven. Want Portugezen zeggen alles te kunnen, maar vervolgens laten ze vaak niks meer van zich horen.' Ze zijn ook opvallend gelaten, geheel in de traditie van de klaaglijke fadomuziek. 'Portugezen laten de crisis en de belastingverhogingen gewoon over zich heen komen. Iedereen loopt op straat met het hoofd naar beneden, ook voor de crisis al. Maar het is een hartelijk volk voor wie de participatiemaatschappij allang een begrip is: vrijwilligerswerk is geen probleem en wie het nodig heeft, krijgt steun van familie en bureu.'

